



Woensdag 17 april 2019

Koloniale verwijzingen in openbare ruimte: Anderlecht zet in op het schetsen van context

De werkgroep die rond de hercontextualisering inzake koloniaal erbetoon in de openbare ruimte en in het gemeentehuis van Anderlecht werkt, heeft zonet een reeks aanbevelingen geformuleerd. Dit initiatief wordt gedragen door de schepen van Internationale Solidariteit en geniet de steun van het college van burgemeester en schepenen. Deze eerbetonen van weleer dienen niet verwijderd te worden, aangezien ze deel uitmaken van onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar moeten in de juiste context worden geplaatst. Verder moet er ook ruimte zijn voor uitwisselingen rond dit thema.

De werkgroep die voorgezeten wordt door de schepen van Internationale Solidariteit van de vorige legislatuur, werd in september 2017 opgericht en bestaat uit leden van de gemeenteraad. Zij kwamen verschillende keren samen en riepen de ervaring van deskundigen in afkomstig uit de **universitaire wereld en het maatschappelijk middenveld**. Zonet werd een reeks aanbevelingen geformuleerd.

Eerst en vooral zal elk koloniaal erbetoon in de openbare ruimte en in het gemeentehuis van Anderlecht **voorzien worden van een paneel die deze periode uit onze geschiedenis hercontextualiseert**. De schepen van Internationale Solidariteit liet het volgende optekenen: *“Er werd gekozen om deze plaatsen niet te ontlopen. Dit zou namelijk een ontkenning zijn van deze periode uit onze geschiedenis. Het is echter belangrijk om deze zaken in de juiste context te plaatsen door infosessies te organiseren en uitwisselingen rond deze periode mogelijk te maken. Verder moeten we de herinnering aan de pijnlijke gebeurtenissen uit het koloniale verleden levendig houden door te steunen op precieze historische gebeurtenissen. We moeten dan ook*

Gemeente Anderlecht: Raadsplein 1, 1070 Anderlecht

Contactpersoon: Matthias Baert – 02 558 09 91



absoluut in dialoog gaan en ervoor zorgen dat personen niet tegen elkaar worden opgezet.”

Nadien zal het Reizigershuis van Anderlecht, een interculturele ruimte, een aantal momenten rond dit thema organiseren om de **Anderlechtenaren te informeren** over dit belangrijke deel van onze geschiedenis. Hiervoor wordt voornamelijk samengewerkt met vzw's "**Change**", "**Mémoire Coloniale**" en **experts uit de academische wereld**. *“Verder lijkt het ons interessant om een conferentie over de prekoloniale Afrikaanse geschiedenis te organiseren, een tijdperk dat nog te weinig gekend is”*, gaat de schepen van Internationale Solidariteit verder.

Verder zal de **MIVB gecontacteerd worden om de naam van de bushalte “Koloniale Veteranen”, maar niet het gelijknamige plein, te veranderen** en wordt er voorgesteld om een nieuwe naam te kiezen aan de hand van een **participatief proces dat samen met de buurtbewoners** wordt uitgevoerd.

Ten slotte, wil de gemeente Anderlecht weldra een **openbaar plein vernoemen naar een bekende vrouw uit deze periode** die streed voor de onafhankelijkheid van haar land.