



## **Verzetmuseum brengt eerbetoon aan Brusselse verzetslieden**

**27 september 2019**

**Een eeuw na het einde van de Eerste Wereldoorlog wilde het Belgische Verzetmuseum hulde brengen aan de verzetsbewegingen in Brussel met de publicatie van de brochure "Verzet in Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)". Een initiatief van schepenen van cultuur Fabrice Cumps, met de steun van burgemeester Eric Tomas en het schepencollege van Anderlecht.**

Met deze brochure wil men de mensen beter informeren over de wereld van de verzetsbewegingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in België (vooral in Brussel). Verder is het de bedoeling om de collectie van het Verzetmuseum in de kijker te zetten. Sommige stuken uit de collectie zijn volledig nieuw, zoals een met bloed besmeurde zakdoek, een boodschap van een verzetsstrijder aan haar vriendin in de gevangenis van Sint-Gillis.

De brochure begint met een voorwoord van de curator van het Verzetmuseum Jean-Jacques Bouchez en professor Emmanuel Debruyne (UCL). Het werk telt 64 pagina's en is opgedeeld in drie delen:

- een historisch deel dat de realiteit van de oorlog in Brussel beschrijft en de lezer meer vertelt over de verschillende vormen van verzet: ontsnapping en weghalen, clandestiene pers, inlichtingen en spionage, aanval en sabotage. Dit deel eindigt met de onderdrukking van de verzetsstrijders en de bevrijding van Brussel;
- een deel over de actoren van dit verzet, met 9 portretten van verzetsstrijders en 6 brieven van lieden die gefusilleerd werden;
- een ander deel gaat over de herinnering aan dit verzet en zijn helden, in het bijzonder aan de hand van de monumenten en gedenkplaatsen die we in Brussel terugvinden en aan onze verzetsstrijders zijn gewijd.. De brochure biedt een selectie van deze plaatsen aan op een kaart, zodat u ze gemakkelijker kan terugvinden.



U kunt de brochure aanvragen bij het Verzetmuseum: **Fernand Demetskaai 23**, op de 2e verdieping van COOP. De brochure kost 5 euro.

### **Heropening museum in 2022**

Het museum bevindt zich in de Van Linststraat 14 in Anderlecht en houdt sinds 1972 de herinnering aan het Belgische verzet levend. Het museum is op dit ogenblik gesloten voor renovatie. Het gaat in 2022 opnieuw open in een veel hedendaagsere vorm. Bezoekers kunnen er genieten van de historische collecties en tijdelijke tentoonstellingen over het hedendaagse verzet.